



Bij het Woord,
dat Gij ons hebt gegeven
beloof ik trouw te blijven,
heel mijn leven.

Ik legde mijn eerste
Openbare Geloofsbelijdenis af
in de parochiegemeenschap
van Onze-Lieve-Vrouw
van de Bloeiende Wijngaard
te Wijnegem
op zondag 30 mei 1965
en werd bevestigd als volwassene
in de Heilige Kerk
door het **Heilig Vormsel**
mij toegediend door
Zijne Exc. Mgr. Geeraerts
op 3 juni 1965

Christiane Van Hoof

*„Allen die zich door Gods Geest
laten leiden, zijn kinderen Gods.”*